

Activiteiten

18 september

14.00 u. - 17.00 u.

Mijn grootvader zei altijd: "Wie niet vuil is, moet vuil worden en dat te beginnen met een conservenblik." Om de wijze woorden van mijn opa te respecteren, nodigen wij jullie uit in de Zandberg in je outfit die zeer vuil mag worden.. Oh en vergeet je conservenblik niet!

25 september

14.00 u. - 17.00 u.

Ziezo, Binky is al gepimpt, nu het lokaal en jullie hemden nog! Neem hippe decoratie en je nieuw hemd met de schildjes mee.

2 oktober

14.00 u. - 17.00 u.

Waar is Wally? Aan jullie de opdracht om dat uit te zoeken! Kom om 14.00 u. naar het standbeeld op de markt. (Fietsen best in de ondergrondse parking van het Sint-Amandsstraatje zetten)

9 oktober

14.00 u. - 17.00 u.

In het doolhof van je denken kent je hart de juiste weg. Volg altijd je hart, maar niet zoals Max, wiens hart altijd naar de koekjeskast leidt. Neem zeker je fiets mee!!

16 oktober

Ook heimwee naar kamp? Niet getreurd, want vanavond is het diabalo! Meer info volgt nog.

23 oktober

19.00 u. - 21.00 u.

Krrrr.... Ssssss... BOEEEE!!! Haha nu was je verschoten hé! Zin om te griezelen? Kom naar de Zandberg in je engste outfit Vind je het een beetje te eng om alleen te komen en heb je nood aan gezelschap? Geen probleem! Neem je favoriete groente mee en teken er een gezichtje op. Zo ben je niet meer alleen!

29 oktober

Helaas pindakaas, er is geen

6 november

Sapperdepjetjes, weer geen

13 november

14.00 u. - 17.00 u.

20 november



14.00 u. - 17.00 u.

20 november 1886 werd Karl von Frisch geboren, een Oostenrijkse zoöloog. Om hem te herdenken mogen jullie vandaag allemaal een dier meenemen. Wees creatief (knuffel, beeldje...)!

27 november



14.00 u.-17.00 u.

Zie jij het leven door een roze bril? Vandaag niet! Vandaag zal je het leven door een duikbril zien! Neem een duikbril mee.

4 december



19.00 u. - 21.00 u.

Hopelijk zijn jullie wat braaf geweest dit jaar, want de Sint komt langs. Wie o wie belandt er in de stoute zak van de roetpiet?

11 december



19.00 u. - 21.00 u.

Oh nee! Brutus zit vast! Kom hem redden en help hem ontsnappen!!

18 december



18.30 u.-21.00u.

YEAAH eindelijk vakantie!! De vakantie zetten we in met een vetcool feestje. Breng je beste dancemoves en een kerstbal mee. Wij zullen avondeten voorzien.

vakantie



Geniet van de welverdiende vakantie. De groetjes aan de opa's en oma's!

15 januari



19.00 u. -21.00 u.

Lekker chillen, lekker filmpje kijken. Bestaat er een beter leven dan dit? Ik dacht het niet!

22 januari



14.00 u.-17.00 u.

Een groot spel met de hele KSA, wat een hoop plezier zal dat toch zijn!

29 januari



10.00 u.-12.30 u.

We weten dat het ijs al lang gebroken is, maar toch gaan we nog schaatsen. We verzamelen aan de schaatspiste van Boudewijn Seapark.

